

Programma 'Stilstaan bij geloven' najaar 2018



In dit programma werken samen de Raad van Kerken Breda met de daarbij aangesloten kerken (Rooms katholieke kerk, Remonstrantse gemeente Breda, Kerk van de Nazarener Breda e.o., Apostolisch Genootschap Breda, Leger des Heils, Doopsgezinde gemeente Breda, Evangelische kerk Jefta, Orthodoxe parochie van de Heilige Myrondraagsters, Protestantse gemeente Breda en de Protestantse gemeente Ginneken), PKN Prinsenbeek en Ekklesia.

Iemand heeft eens gezegd: 'je bent geen christen, je probeert het te worden'. Dit programma wil daarvoor actuele vragen aansnijden, teruggaan naar bronnen én inspiratie bieden. Het programma is voor de overzichtelijkheid gerubriceerd in:

1. Cursussen;
2. Thematische programma's;
3. Losse themabijeenkomsten;
4. Thematische gespreksgroepen;
5. Film & muziek;
6. Meerdaagse bijeenkomsten.

CURSUSSEN

'WILLIBRORD: PIONIER', een cursus over het begin van de kerk in de Lage landen.

Begeleiding: ds. Eward Postma

Toen Clemens Willibrord in het jaar 690 vanuit Engeland de Noordzee overstak om de Franken en de Friezen in aanraking te brengen met het Evangelie, wist hij nauwelijks waar hij aan begon. Politiek gezien was de situatie allerminst stabiel - wie had het waar voor het zeggen? De kaart van de Lage Landen zag er geheel anders uit dan nu. En ook een kerkelijke infrastructuur om op terug te vallen was er niet. Alles wat wij uit de afgelopen eeuwen kennen als 'Nederland' en als 'kerk' moest nog bedacht en gemaakt worden. Het was met recht pionieren geblazen! In onze tijd wordt op tal van plekken gepionierd met nieuwe vormen van kerk zijn. Daarbij wordt wel gezegd dat pioniers 'ondernemers' moeten zijn. Juist vanwege dat ondernemen is het de moeite waard eens goed te kijken hoe Willibrord en zijn collega's dat deden. Hoe legden zij contact en bouwden zij iets op? De directe aanleiding om deze cursus te geven is voor mij persoonlijk een vakantie in Engeland afgelopen zomer. Ondermeer in Canterbury en London realiseerde ik me dat de roots van ons Nederlandse christendom overzees liggen. Naast Willibrord maakten talloze anderen de oversteek, onder wie Egbert, Wilfrid en Bonifatius. Wat bewoog hen?

Deze cursus is bedoeld voor wie geïnteresseerd is in geschiedenis en in kerkelijk ondernemerschap, en eigenlijk voor iedereen die graag wil weten waar 'we' vandaan komen. Na deze cursus weet je weer hoe het zat met Pepijn en Radbod, kijk je weer met nieuwe ogen naar plaatsen als Wijk bij Duurstede, Egmond, Utrecht en - in onze omgeving - een plaats als Alphen, maar ook naar de talrijke monumentale kerkgebouwen her en der in onze Lage Landen.

Data: dinsdagen 23 en 30 oktober

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Romenyhuys

Aanmelden: In verband met het beschikbaar kunnen stellen van materiaal graag vóór 19 oktober via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl

Leerhuis Ekklesia: Driestromenland deel 2, o.l.v. Alex van Heusden

In Spanje en Portugal, bekend als al-Andalus, kwam tussen 750 en 1250 een islamitische beschaving tot bloei, die in hoge mate gekenmerkt werd door tolerantie en openheid jegens andersdenkenden, met name Joden en christenen. In het jaar 1219, ten tijde van de kruistochten, vindt er een ontmoeting plaats tussen Franciscus van Assisi en sultan al-Kamil van Egypte. Na Driestromenland deel 1 dat de periode 325 (Nicea) tot 929 (Kalifaat van Cordoba) behandelde, is dit het tweede deel. Dit bevat vier bijeenkomsten en gaat over de periode 929-1219. U kunt

deze serie ook volgen wanneer u de eerste serie niet hebt gevolgd.

Data: dinsdagen 25 september, 2, 9 en 16 oktober

Tijd: 20.00 - 22.15 uur

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda (ingang via Stadserf 3)

Kosten: €50,- (vriendenkorting van toepassing)

Aanmelden: info@zinsverband.nl

Leerhuis Ekklesia: Adventsprofeten, o.l.v. Franck Ploum

In de adventtijd komen in de liturgie nogal wat profeten aan het woord. Dit kan de indruk geven dat alles wat zij zeggen gericht is op de geboorte van Jezus. Dat is niet zo. Wel hebben in latere eeuwen volgelingen in de levensweg van Jezus de visioenen van de profeten herkend. Een niet onbelangrijke omkering.

Wat is het belang van profeten? Wie waren zij? Waar stonden ze voor? Van welk visioen leefden ze? Aan de orde komen in elk geval Jesaja, Micha en Johannes de Doper.

Data: donderdagen 6, 13 en 20 december

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Lutherse Kerk (vergaderzaal), Veemarktstraat 11 Breda (ingang via Stadserf 3)

Kosten: €30,- (vriendenkorting mogelijk)

Aanmelden: info@zinsverband.nl

Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar 3, modules 5 en 6

Module 5:

- Vrijdagmiddag 21 september: Hooglied / Jezus Sirach (Alex van Heusden);
- Vrijdagmiddag 19 oktober: Daniël en Makkabeën (Janneke Stegeman);
- Vrijdagmiddag 16 november: Het messianisme (Alex van Heusden).

Module 6:

- Vrijdagmiddag 15 december: Paulus (Peter Ben Smit);
- Vrijdagmiddag 18 januari: Paulus (Alex van Heusden).

In 2019 volgen nog bijeenkomsten over resp. Marcus (tweemaal) en Matteüs (tweemaal) op 15 februari, 15 maart, 26 april en 24 mei. Afsluiting op zaterdag 15 juni 2019 met een studiedag 'Verbroken verbinding?' (Marius Heemstra en Alex van Heusden).

Tijd en plaats:

Colleges op vrijdagmiddag 13.30 -17.30 uur Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Studiedag op zaterdag van 9.30 – 17.00 uur Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Kosten: €375,- hele leerjaar, (losse onderdelen: €150,- module 5; €300,- module 6; €50,- studiedag)

Aanmelden: info@zinsverband.nl

Cursus 'Christelijke meditatie' door ds. Saskia van Meggelen

Veel mensen doen aan meditatie. In coachings- en therapietrajecten hoort meditatie er vaak ook standaard bij. Ook in het christendom heeft meditatie een lange geschiedenis en het is boeiend om uit die bronnen te putten. In deze cursus oefenen we met enkele vormen van christelijke meditatie. Als er bij de deelnemers behoefte aan is, kunnen we er ook nog op reflecteren. Rust, verstillings, concentratie, toegroeien naar God, je eigen spiritualiteit ontdekken, al deze dingen zijn onderdeel van christelijke meditatie.

Data: donderdagen 6 en 27 september, dinsdagen 30 oktober en 27 november

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Kosten: geen

Aanmelden: saskiavanmeggelen@gmail.com

THEMATISCHE PROGRAMMA'S

Een aantal kerken biedt samenhangende activiteiten aan, rond een bepaald jaarthema. Deze thematische programma's zijn voor de overzichtelijkheid in deze rubriek vermeld. NB: u hoeft natuurlijk niet het hele programma te volgen.

'Een goed gesprek' (PKN Prinsenbeek / Het Kruispunt)

Op allerlei plekken kun je onverwacht in een goed gesprek belanden. Wat is een goed gesprek eigenlijk? Voor de een is dat een gesprek over je passie: bijvoorbeeld tuinieren of muziek. Voor een ander filosoferen over het nieuws van de dag. In de kerk voeren we gesprekken over van alles

en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven aan onze kinderen, aan onze vrienden en burens wellicht. 'Een goed gesprek' is het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk dit jaar.

In het Kruispunt sluiten we bij dit jaarthema aan. Binnen en buiten de kerk verlangen mensen in onze tijd naar een gevoel van verbinding. Het doet goed wanneer je merkt dat je niet alleen met vragen bezig bent. Of je dankbaarheid, je hoop, je zorg kunt delen. In onze gemeenschap willen we ruimte scheppen voor die gesprekken die je achterlaten met het gevoel: dat was goed. Ik voel me gezien en gehoord. Of ik heb iets kunnen betekenen voor een ander. Anders gezegd ruimte maken voor gesprekken waarin geloof, hoop en liefde klinken. Gesprekken met een zekere diepgang. In dit kader vinden in de periode september 2018 t/m januari 2019 de volgende activiteiten plaats:

1. Kloosterweekend Berkel-Enschot

Op zoek naar een moment van verstillings- en verdieping in de ruimte van een klooster gaan we opnieuw naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot, van vrijdagavond 28 september 19.00 uur tot zondagmiddag 30 september, 14.00 uur. Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je delen wilt (of niet). Maximaal 12 personen. Omdat aanmelden mogelijk was vanaf mei, is de groep vol maar u kunt zich op de reservelijst laten plaatsen. Inlichtingen bij ds. Evelyn Quaak-Kloet, pastor@hetkruispunt.org

2. Leeskring spiritualiteit, voor wie behoefte heeft aan geloofsverdieping

God vinden in alle dingen, zo kun je de ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten samenvatten. De ignatiaanse spiritualiteit is geen leer. Zij heeft meer weg van een gereedschapskist met instrumenten die we kunnen gebruiken om intenser te leven. De focus van deze leesbril voor het Evangelie is de persoonlijke ervaring van vreugde en praktisch christelijk leven. We lezen en bespreken samen het boekje 'Leven met Ignatius, op het kompas van de vreugde', geschreven door Nicolas Sintobin. De schrijver werd na een korte carrière als advocaat Jezuïet en internetpastor.

Data: woensdagavond 10 en 24 oktober en 14 november. Aanvang 19.45 uur met koffie.

Opgave: vóór 30 september bij Gerard van Wingerden, verdieping@hetkruispunt.org

In aansluiting op deze avonden wordt bij voldoende belangstelling met een maandelijks meditatiëkring gestart die een vervolg is op de Geloofsoefeningen van vorig jaar.

3. Geloven-Nu - Gespreksgroep over je geloof belijden, voor jonge mensen die overwegen belijdenis te doen

Na de viering in Het Kruispunt met Pasen ontstond er een gesprek met jonge mensen over God 'het voordeel van de twijfel geven', een uitspraak uit de preek en over belijdenis doen. Dit heeft er toe geleid dat er dit najaar een gespreksgroep gaat starten die ruimte biedt om na te denken over belijdenis doen. Wat geloof ik zelf? Waar liggen mijn vragen? Kan en wil ik JA zeggen op mijn doop? Hoe kan ik geloven vorm geven in mijn leven? We willen een open zoektocht aangaan, waarin zowel de vragen van de deelnemers als een aantal basale geloofsthema's aan bod komen.

We starten op zondag 28 oktober om 12.00 uur (tot 13.15 uur), eenmaal per 2 a 3 weken. Je hoeft niet vooraf te beslissen of je zelf belijdenis wilt doen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Evelyn Quaak-Kloet: pastor@hetkruispunt.org

4. Leeskring Kerk naar Buiten, voor Mensen die mee willen denken hoe we betekenisvol Kerk kunnen zijn

Een leeskring rond het boek 'Krimp onderkennen: Hoop hervinden, betekenisvol en gelovig kerk zijn met minder mensen' van Jeffrey Jones. Hoewel de kerkelijke gemeenschap in Prinsenbeek in ledenaantal stabiel is, is de landelijke trend dat de meeste geloofsgemeenschappen te maken hebben met krimp. Manieren van kerkzijn die jarenlang gewerkt hebben, 'haperen' of 'doen het niet meer'. Kerkgang en betrokkenheid van mensen loopt terug. Jones, predikant en gemeenteopbouw-deskundige, geeft geen nieuwe antwoorden op oude vragen. Hij komt met nieuwe en uitdagende vragen, die ons kunnen helpen om als gemeente onbekommerd een nieuwe weg te gaan: een weg van hoop. Voor wie van gedachten wil wisselen over wezenlijke zaken in ons kerk-zijn.

De leeskring start vanaf oktober en is maandelijks. Datums te prikken via datumprikker.

Aanmelden vóór 28 oktober bij ds. Evelyn Quaak-Kloet: pastor@hetkruispunt.org

5. Pastorale Leeskring - Een goed gesprek over verlies

In deze pastorale leeskring bespreken we samen het boek 'Verdriet is een werkwoord' van Margriet van der Kooi. Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch krijgen we er allemaal mee te maken. Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat je in hetzelfde kringetje ronddraait, maar als je goed kijkt,

verandert het perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk antwoord op leed. Niemand kan je voorschrijven hoe het moet, maar er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen. We starten op donderdagmorgen 22 november om 9.30 uur in het Kruispunt, eenmaal per 3 weken. Opgave voor 1 november bij verdieping@hetkruispunt.org

'Geloven in vrijheid, 400 jaar Remonstranten' (Remonstranten)

Onder dit motto wordt door Remonstranten in het hele land in 2018 / 2019 gevierd dat de Remonstrantse Broederschap in 1619 werd opgericht. Reden om te herdenken, te vieren en het remonstrantse gedachtegoed opnieuw of nader bekend te maken. Er komt een nieuwe glossy, een theatervoorstelling, een kerkdienst, een geschiedenisboek en er komen vijf artikelen van de remonstranten, over vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Met kerkdiensten, lezingen, gesprekskringen en maaltijden wordt dit jubileumjaar gevierd. U bent van harte welkom, juist ook als u de remonstranten niet zo goed kent maar in dit jubileumjaar meer van hen wilt weten! In dit kader vinden in de periode september 2018 t/m januari 2019 de volgende activiteiten plaats:

1. Maandag 17 september, 16.00-19.00 uur (vanaf 17.30 maaltijd). 'Spelen met grenzen. Over contrastervaringen'. Inleiding: ds. Koen Holtzapffel
Het boek met bovenstaande titel gaat over grenzen. Grenzen vormen een fascinerend, maar ook beangstigend onderdeel van het menselijk bestaan. Er zijn geografische, fysieke, denkbeeldige en morele grenzen. Ze zijn er om juist wél of juist níet te overschrijden. In ieder geval, de overzij lo(n)kt en daagt uit! Verkenning van en overschrijding van grenzen hoort bij remonstranten: tussen menselijk en goddelijk, gelovig en ongelovig, tussen geloof, cultuur en wetenschap, tussen christendom en humanisme. In het boek worden grenzen en contrastervaringen met elkaar verbonden. Het leven kenmerkt zich door grenzen en afgrenzingen en daarmee door contrastervaringen die ons kunnen ontregelen. Soms zijn die ervaringen positief, soms negatief. Altijd zijn ze ingrijpend. Hoe bieden die ervaringen, de reflectie erop en de duiding ervan nieuwe mogelijkheden in een ervaringsgericht geloof? Voor de maaltijd: vrije gave, aanmelden bij Jennie van Dorp: jennievandorp@hetnet.nl.
2. Maandag 12 november, 14.30-16.15 uur. 'Jakob als grensganger'. Inleiding: ds. Koen Holtzapffel
Een middag met als centrale figuur aartsvader Jakob. Altijd weer is er interesse in Bijbelverhalen. Het avontuurlijke leven van Jakob staat vanmiddag centraal. We lezen stukjes uit/over zijn leven en vragen ons af wat zijn leven met dat van ons te maken heeft. Kosten: vrije gave, graag aanmelden bij Jennie van Dorp: jennievandorp@hetnet.nl
Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda.

'Liturgie vieren', wat is wezenlijk voor protestantse liturgie? Begeleiding: ds. Eward Postma

"Op tal van plaatsen wordt geëxperimenteerd en gepioneerd en veel gediscussieerd. Hierdoor heerst er in veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie." Deze waarneming en de behoefte aan een leidraad, vormt de aanleiding voor Marcel Barnards boekje 'Tot Gods eer' (2018). In opdracht van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland schreef hij in kort bestek een handreiking voor gesprekken over liturgie. In drie avonden willen we deze draad ook in Breda oppakken. Waar komt het op aan? Wat zijn onze protestantse liturgische basics? Het zal niet zozeer gaan over de vraag of we onze zondagse (of andere) eredienst nu zus of zo moeten inrichten. Ook niet over de vraag hoe er meer mensen naar de kerk komen. Maar wel over de vraag die daar onder ligt: wat is wezenlijk?

De avonden zijn bedoeld voor wie meer wil begrijpen van wat liturgie is. Maar ook voor wie graag naar de kerk gaat en er eens met een frisse blik naar wil kijken. Het zal gaan om verdieping en uitwisseling.

Data: dinsdagen 13, 20 en 27 november

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Romenyhuys

Aanmelden: vóór 9 november via predikant@protestantsegemeenteginneken.nl

Marcel Barnards boekje 'Tot Gods eer' (Utrecht, Boekencentrum 2018) is via de boekhandel te bestellen en kost € 5,99. Op de eerste bijeenkomst staan de pagina's 13-14 en 19-23 centraal.

'Verrassend anders' Augustinusparochie Breda en Protestantse Gemeente Breda

De Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie Breda bieden een gezamenlijk activiteitenprogramma aan onder de titel 'Wijs of dwaas?' De titel is geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Matteüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar zijn er drie bijeenkomsten met hetzelfde thema, voor de 2^e helft van 2018 is het thema: 'Verassend anders!':

1. Donderdag 4 oktober. Bezoek aan het Annahuis (Haagweg 3 Breda), Diaconaal Centrum Breda o.l.v. Dorothe IJsseldijk
Tijdens ons bezoek aan het Annahuis gaan we in gesprek gaan met pastor-teamleider Dorothe IJsseldijk over de presentiebenadering van waaruit beroepskrachten en vrijwilligers van het Annahuis de bezoekers ontmoeten en begeleiden. Tevens vertelt ze hoe wijs of hoe dwaas ze vanuit haar geloof haar werk doet. De avond wordt mogelijk voorafgegaan door een maaltijd daar.
Meer weten over Het Annahuis: www.annahuis.nl (website wordt na de zomer vernieuwd!). Kosten €5,-. Aanmelden vóór 30 september bij w.frankfoorder@hccnet.nl
2. In de Bredase 'Week van de dialoog' van 2 t/m 11 november: twee dialoogtafels
Ook in 2018 is er een 'Week van de Dialoog' in Breda! Van vrijdag 2 t/m zondag 11 november kunnen er op allerlei locaties in Breda inspirerende gesprekken worden gevoerd. Onder leiding van getrainde gespreksbegeleiders delen deelnemers ervaringen en dromen. Zo ontstaan nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven. De tafels zijn overal in Breda te vinden waar maatschappelijke betrokkenheid centraal staat.
Mensen van de kerk leven niet in een bubbel. Ze maken deel uit van een groter geheel: een gezin, een familie, een buurt, een stad, een land. We nodigen u uit om in deze 'Week van de dialoog' kennis te maken met andere onbekende stadsgenoten en hun verhaal. Wie zijn ze? Wat beweegt hen? Wat zijn hun dromen? Wat delen wij met elkaar? Een goed moment om je ook eens buiten je bekende paden te begeven en op andere dan de bekende plekken in uw wijk, in de stad van anderen te horen hoe zij in het leven staan en uw eigen verhaal te vertellen. Wij richten twee dialoogtafels (met een nagesprek) in:
 - In de Lucaskerk (Tweeschaar 125) op woensdag 7 november van 19.30-21.30 uur;
 - In de Lutherse kerk (Veemarktstraat 11) op donderdagmiddag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur.
 Voor alle tafels kunt u zich inschrijven via mjaschulz@kpnmail.nl of op de website www.bredaindialoog.nl
3. Januari 2019. Een beeld van de kerk, door Paul van Geest. Hebben wij als gelovigen nog wat te zeggen?
Rond de Gebedsweek voor de eenheid van de kerken (20 t/m 27 januari) vieren we met elkaar hoeveel we over kerkgrenzen heen al met elkaar delen. En we bidden voor nog meer eenheid, en willen er ook aan werken. Door de veranderende samenleving staat de geloofsgemeenschap in een andere daglicht en dat brengt ons tot de vraag wat ons ten diepste bezielt. Zo gaan we op zoek naar onze bronnen. Daarbij komen we de vragen en antwoorden tegen die in het verleden al gegeven zijn. Die soms ook de oorzaak zijn van het uiteengaan van christenen. Maar als we elkaar niet willen verliezen in die scheiding tussen protestanten en katholieken, hoe zoeken we dan sámen naar de bronnen van christelijk geloof? Op een wijze dat we elkaar juist ontmoeten. En kunnen we van daaruit tot een authentiek christendom komen, met een zeggingskracht die mensen opnieuw kan aanspreken? We leggen het voor aan Paul van Geest, Hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan de Universiteit van Tilburg, expert van de Congregatie voor de Geloofsleer (Rome) en voorzitter Christendemocratische Verkenningen van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.
Datum, plaats en tijd: In overleg met de inleider kiezen we plaats, datum en tijd. Houdt u daarvoor ons kerkblad 's Amen in de gaten.

Leerhuis Lucaskerk en Augustinusparochie Breda

De leerhuisavonden worden gehouden in de Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda. Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn 5 euro. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond. Het Leerhuis omvat de volgende avonden:

1. Woensdag 21 november. Lucaskerk & Augustinusparochie: 'Mijn leven voltooid'.
Discussieavond o.l.v. ds. Marlies Schulz en pastor Ben Hendriksen
Deze avond is een vervolg op de vorig jaar gehouden avond over 'voltooid leven'. Wanneer is een leven voltooid? En wie beslist daarover? Ook in de kerken zijn over dit thema de discussies volop in gang en het verlangen om te praten over het levenseinde is groot. 'Nu ik oud wordt' is de titel van een brochure uitgegeven door de landelijke Raad van Kerken. Stellingen uit deze brochure en andere kerkelijke bronnen dienen als impulsen om het persoonlijke gesprek met elkaar aan te gaan.
2. Woensdag 12 december het Weihnachtsatorium van Bach door Jan-Willem Scheurwater
Deze kerstmuziek zit vol met muzikale symboliek. Bach schreef zijn vocale kerkmuziek vooral

in de eerste vijf jaren na zijn benoeming tot Thomascantor in Leipzig (1723): wekelijks een nieuwe cantate en daar tussendoor het Magnificat, de Johannes- en Mattheuspassion, motetten etc. In 1734 componeert hij zijn Weihnachtsoratorium. Hij maakt voor dit werk gebruik van eenmalige composities voor koninklijke kroningen en verjaardagen uit de voorafgaande jaren. De meeste koren en aria's zijn bewerkingen van voormalige niet-religieuze composities, zogenaamde 'parodieën', die vaak zelfs beter dan het origineel zijn. Bij dit hergebruik geeft Bach een nieuwe dimensie aan de eerdere composities, die ook met terugwerkende kracht een andere glans krijgen. We zullen ook zien hoe een hedendaagse choreograaf uitbeeldt hoe het Weihnachtsoratorium een heilige dans is rondom de geschiedenis van de geboorte van Jezus. We gaan horen wat Jan Willem hierover te vertellen heeft.

'Het Gesprek': samen praten over actuele religieuze / filosofische onderwerpen.

Apostolisch Genootschap: 'Het Gesprek'. Heusdenhoutsestraat 15

In deze serie met inleidingen en gesprekken elke derde woensdag van de maand komt een breed scala van religieuze/filosofische onderwerpen aan bod. Geprobeerd wordt om in te spelen op de actualiteit; er is daarom geen agenda voor een heel seizoen. In plaats daarvan sturen we een week van tevoren aan de bekende deelnemers een e-mail, waarin het onderwerp aangekondigd wordt.

Data: woensdagavonden 20 september, 17 oktober en 21 november

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Heusdenhoutsestraat 15

Aanmelden: bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst

'In de Herberg'

Een herberg is een sober ingericht gebouw dat veiligheid en rust biedt aan reizigers die op doorreis zijn. In de herberg kom je weer op krachten en kruist jouw weg die van de andere gasten en ontmoet je elkaar. Zo'n ontmoeting met een medereiziger, die net als jij op de weg is, kan vérijkend zijn. Zo zeer zelfs dat je je weg vervolgt met vernieuwde gedachten of een verruimde blik. Een groep vrienden uit Breda is in 2016 begonnen met het organiseren van Herbergontmoetingen en met dit doel: een ontspanningsmoment van rust scheppen om een ontmoeting te laten ontstaan met een vreemdeling. Iemand die je normaal gesproken niet zou ontmoeten, omdat jullie wegen elkaar niet of nauwelijks kruisen. Zie het als een uitdaging en ontdekking om iemand te ontmoeten met een andere spiritualiteit, een ander wereldbeeld of zelfs een ander Godsbeeld. De ontmoeting met de vreemdeling staat centraal, want ontmoeten gaat vooraf aan kennen. Elkaar leren kennen vanuit oprechte interesse en openheid. Geen gesloten discussie voor het eigen gelijk, maar een dialoog voor wederzijdse verrijking.

De eerstvolgende Herbergbijeenkomst is met Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch op zaterdag 20 Oktober. Hij zal vooral de visie van de huidige paus Franciscus met ons onder de loep nemen. Programma: 10.00 – 10.50 uur: introductie en 1^e blok; 10.50 – 11.00 uur: pauze; 11.00 – 12.00 uur: 2^e blok met interactie; 12.00 – 13.30 uur: lunch; onze gast neemt deel aan de lunch.

Datum: 20 oktober 2018

Tijd: 10.00 – 13.30 uur (inloop met koffie of thee vanaf 9:45 uur)

Plaats: Het Visserskot, Paul Windhausenweg 9, 4818 TA Breda

Kosten: € 25,00 pp. incl. lunch

LOSSE THEMABIJENKOMSTEN

Vrijdagmiddag 28 september 15.30-17.00 uur. Ekklesia: 'Waardoor wordt een mens autonoom? Ethiek en Spiritualiteit bij bisschop Ernst'

Lezing door Toine van den Hoogen. In de vele artikelen die mgr. H. Ernst (1917-2017) heeft nagelaten komt steeds naar voren wat een mens eigenlijk autonoom maakt. In deze inleiding wordt toegelicht hoe ethiek en spiritualiteit bij hem zeer diep verbonden waren. Toine van den Hoogen (1947) is emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek gaat over economie, spiritualiteit en onze hedendaagse verwoordingen van geloven. Lezing van ongeveer 45 minuten met aansluitend nagesprek.

Plaats: Kerkzaal Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Kosten: vrije gave

Aanmelden: graag maar niet noodzakelijk: info@zinsverband.nl

Woensdag 10 oktober 10.00-15.00 uur. Ekklesia: 'Christoffel krachtigdag – dag voor mensen die overbelast zijn'. Begeleiding: Marian Geurtsen en Rebecca Schoon

Ingrediënten: verhalen, creativiteit, beweging, ritueel van healing en blessing. De kracht dagen rond patroonheiligen zijn gericht op mensen die na ziekte of tegenslag de draad weer oppakken.

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Kosten: €25,-

Aanmelden: info@zinsverband.nl (max. 12 deelnemers)

Woensdagavond 21 november 20.00-22.00 uur. Ekklesia: 'De geschiedenis van Sinterklaas.' Een cultuur-historische lezing door Harrie Schalken

Van de Oosterse heilige op iconen tot de Westerse patroonheilige van zeelui en meisjes die met een bruidsschat gered moesten worden. Lezing rond de geschiedenis, iconografie en symboliek van het sinterklaasfeest en de evolutie van Sint Nikolaas tot Sinterklaas. Uiteraard ook alles over snoepgoed en de oorsprong van de chocoladeletter.

Plaats: Kerkzaal Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda

Kosten: € 5,-

Aanmelden: info@zinsverband.nl

THEMATISCHE GESPREKSGROEPEN

Bijna alle kerken die bijdragen aan dit programma hebben gespreksgroepen. Deze functioneren meestal voor onbepaalde tijd en de gespreksonderwerpen worden door de leden van de gespreksgroepen zelf aangedragen. Wie belangstelling heeft voor deelname aan een dergelijke gespreksgroep, kan het beste contact opnemen met de kerk van zijn of haar keuze. In dit programma gaat het om andere gespreksgroepen, namelijk gespreksgroepen die een beperkt aantal dagdelen bijeenkomen, die ook open staan voor deelnemers van andere kerken en waarbij het gesprek over een bepaald thema gaat.

Ekklesia: Bijbellunches, laagdrempelige lunchbijeenkomsten rond bijbelverhalen

Bijeenkomsten rond lunchtijd om met elkaar te eten en in gesprek te gaan over een bijbelverhaal.

Breng zelf je lunch mee. Koffie/thee/melk/jus is aanwezig. Het verhaal is steeds een verrassing.

Begeleiding: Franck Ploum. Loop binnen!

Data: vrijdagen 7 september, 12 oktober, 30 november 2018 en 18 januari 2019

Tijd: 12.00 – 13.30 uur

Plaats: Vergaderzaal Lutherse Kerk Breda (ingang via Stadserf 3)

Kosten: vrije gave

FILM & MUZIEK

Zaterdag 8 september. Ekklesia, Leerhuis Zinsverband: Lieddag Breda 'Belofte van Toekomst'

Tijdens deze lieddag studeren we nieuwe liturgische liederen in. De teksten zijn van Franck Ploum en de composities zijn van Tom Löwenthal, Arjan van Baest en Felicity Goodwin. De liederen zijn geschikt voor kleine en grotere liturgische koren. Onderdelen zijn o.a. een woorddienst voor kerst, bestaande uit 7 liederen (ook los te gebruiken), een lied voor de adventstijd en een gezongen voorbede. Het instuderen van nieuwe liturgische liederen gebeurt o.l.v. de componisten Tom Löwenthal en Arjan van Baest.

Tafel met cd's, partituren en boeken aanwezig.

Datum: zaterdag 8 september 2018

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Plaats: Markuskerk, Hooghout 96, Breda

Kosten: €22,50 p.p., contant te betalen, incl. koorpartij van alle liederen; koffie/thee – lunch zelf meebrengen. Aanmelden als koor/cantorij: van 8-15 leden van hetzelfde koor €17,50 p.p.; 16-25 leden €15,00 p.p. Tegelijk aanmelden verplicht.

Aanmelden en informatie: info@zinsverband.nl

Lutherse kerk: concertserie i.s.m. de Stichting Noorderkerkconcerten

De samenwerking met de Stichting Noorderkerkconcerten wordt voortgezet. In de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda, komt er weer een serie van 3 concerten. De entree is steeds € 15,-.

- Zondag 14 oktober, 15.30 uur: Daria van den Bercken met haar Scarlatti programma. In de aanloop van deze sonates heeft zij in samenwerking met het lab van de Universiteit van

Amsterdam door middel van de biochemische samenstelling van de vingertoppen vastgelegd hoe vaak welke noot is gespeeld. Dit heeft mooie kleurrijke grafische beelden opgeleverd waardoor je op een andere manier de compositie kunt bekijken. Deze "schilderijen" kunnen eenvoudig worden opgesteld en zijn zeer illustratief in haar verhaal rondom het Scarlatti programma.

- Vrijdag 23 november, 20.15 uur: recital van 4 jonge zangers met barokrepertoire, begeleid door een continuo ensemble (luit, klavecimbel en cello). Op het programma staan stukken van Henry Purcell.
- Het programma wordt in 2019 op zondag 10 februari 2019, 15.30 uur voortgezet met een concert van het Helix Trio (Birthe Blom, viool, Joël Waterman, altviool en Amber Docters van Leeuwen, cello). Zij spelen o.a. stukken van Beethoven.

MEERDAAGSE BIJEENKOMSTEN THEMABIJEENKOMSTEN

Zie Kloosterweekend in programma van PKN Prinsenbeek (bij de Thematische programma's)