

Week 7

Dinsdagmiddag 12 februari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: dhr. F. van der Meulen

Woensdagavond 13 februari, 20.00-21.30 uur. Eerste van twee gespreksavonden over 'Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict'. Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict. Markuskerk, Hooghout 96, Breda

Hoe voer je met elkaar een goed gesprek over een ingewikkeld en gevoelig thema als het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnen? Professor Walter Brueggemann (Verenigde Staten 1933), predikant en hoogleraar Oude Testament, schreef een boeiend boekje dat ons kan helpen. In vier korte hoofdstukken bespreekt hij wat de bijbel schrijft over Israël als uitverkoren volk en heilig land. Van daaruit kijkt hij naar de huidige situatie in Israël en naar de ontwikkelingen in zijn eigen land. Het is niet ons doel om op deze bijeenkomsten standpunten te formuleren of oordelen te geven. We willen een open gesprek voeren over Brueggemanns uitleg van de bijbelteksten en de vragen die hij ons daarbij stelt. Deze gesprekken worden georganiseerd vanuit verschillende Bredase kerken en zullen geleid worden door ds. Ton van Prooijen en onder voorbehoud ds. Eward Postma.

Iedereen is van harte welkom, graag wel aanmelden via tonvanprooijen@gmail.com. We vragen deelnemers om het boekje van Brueggemann aan te schaffen (via de boekhandel of uitgever Boekencentrum, kosten: €10) en voor beide avonden een deel daaruit te lezen. Voor de eerste avond de hoofdstukken 2 en 3. De volledige titel van het boekje is: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëliisch-Palestijns conflict".

Donderdagavond 14 februari, 20.00 uur. Tweede bijeenkomst cursus 'Christelijke meditatie' door ds. Saskia van Meggelen. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Veel mensen doen aan meditatie. In coachings- en therapietrajecten hoort meditatie er vaak ook standaard bij. Ook in het christendom heeft meditatie een lange geschiedenis en het is boeiend om uit die bronnen te putten. In deze cursus oefenen we met enkele vormen van christelijke meditatie. Als er bij de deelnemers behoefte aan is, kunnen we er ook nog op reflecteren. Rust, verstillig, concentratie, toegroeien naar God, je eigen spiritualiteit ontdekken, al deze dingen zijn onderdeel van christelijke meditatie.

Kosten: geen. Aanmelden: saskiavanmeggelen@gmail.com

Vrijdagmiddag 15 februari, 13.30-17.30 uur. Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar 3, module 6. Derde bijeenkomst: Marcus. Inleider Egbert Rooze. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Kosten: €300,- voor de gehele module (of €200,- voor de colleges over Marcus en Matteüs).

Aanmelden: info@zinsverband.nl

Week 8

Dinsdagmiddag 19 februari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: ds. T. van Prooijen

Dinsdagavond 19 februari, 20.00-22.15 uur. Eerste bijeenkomst Leerhuis Ekklesia: Marcusevangelie. Inleider Egbert Rooze, bijbelwetenschapper. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Het 'evangelie' van Marcus biedt ons een nieuw genre van literatuur: de context van de schrijver en het leven van Jezus werden met elkaar verweven en als actuele boodschap aan de toenmalige lezers aangeboden. We denken dat dit tegen-evangelie ook nu nog actueel is: het legt een verbinding tussen de messiaanse beweging toen en de tegenbeweging tegen de grootmachten nu.

Kosten: € 55,- voor de gehele module. Aanmelden: info@zinsverband.nl

Dinsdagavond 19 februari, 20.00 uur. In het kader van het programma 'Een goed gesprek' tweede bijeenkomst van de gesprekskring 'Ik denk, dus ik geloof?!'. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Geloven als verstandig mens. Meestal gaan geloven en denken goed samen, maar soms ontstaat er een spanning. Wat doe je dan? Offer je je verstand op en slik je je vragen in? Of wordt geloven lastiger, zie je niet goed wat het verschil is tussen geloven en goed nadenken? In de media lijkt het in ieder geval vaak zo dat geloven meer iets is voor mensen die niet nadenken. Maar misschien moeten we het juist omdraaien en roept God juist op om zelf te denken. Dat vraagt moed! In deze serie avonden willen we die spanning opzoeken. We willen voluit denken én geloven, maar

kijken ook waar we vastlopen of op een grens stuiten. Denk en praat jij graag mee, dan ben je welkom! Tijdens vier avonden behandelen we verschillende thema's, kijken we wat anderen gezegd hebben over deze spanning en gaan we met elkaar in gesprek. De avonden worden ingeleid en begeleid door Niels den Toom (onderzoeker en theoloog). Aanmelden kan via Gerard van Wingerden: verdieping@hetkruispunt.org. Voor meer informatie, contact Niels den Toom (jn.dentoom@gmail.com).

Woensdagavond 20 februari, 20.00 uur. In het kader van het programma 'Wijs of dwaas' van de Augustinusparochie Breda en Protestantse Gemeente Breda een avond over 'Wandelen lost alles op...'. Met Cor Kuijvenhoven. Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda

We hebben in deze tijd af en toe behoefte aan stilte. Er is zoveel drukte, werk, maatschappij, alles moet snel. Soms zijn we onszelf helemaal kwijt in die hectiek. Wat kan ons helpen om weer bij de juiste dingen stil te staan? 'Wandelen lost alles op', zegt Cor Kuijvenhoven. Hij gaat ons vertellen over pelgrimeren. In deze leerhuisavond over pelgrimeren vroeger en nu, blikt Cor Kuijvenhoven (ver) terug in de geschiedenis én zoomt hij in op wat mensen vandaag de dag beweegt. Dat doet hij aan de hand van zijn eigen ervaringen met de vele pelgrimstochten die hij en zijn vrouw maakten. Eenvoud, ontvangen en stilte zijn daarbij belangrijke begrippen gebleken. Uiteraard vertelt hij niet alleen, maar laat hij ook veel beeldmateriaal zien.

Cor Kuyvenhoven is gepensioneerd, na een leven lang in het basisonderwijs gewerkt te hebben. Zijn reizen naar Gambia en zijn voettocht naar Rome die hij 10 jaar geleden maakte samen met zijn vrouw Evelien, hebben er toe bijgedragen dat hij kleinschalige voet- en pelgrimstochten en ontmoetingsreizen is gaan organiseren. Hij vertelt graag verhalen en doet dat bevlogen, met veel enthousiasme en kennis van zaken. Ook is hij lid van de Franciscaanse beweging in Nederland, zat acht jaar in het bestuur van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Hij is "herbergier" van pelgriMEER en betrokken bij de organisatie van het pelgrimsplein op de jaarlijkse Fiets- en Wandelbeurs.

Voorafgaand aan de leerhuisavond eten we rond de klok van 6 met elkaar. De kosten van de maaltijd zijn € 5,-. Opgeven via de site www.lucaskerk.nl/formulier of via de intekenlijst in de Lucaskerk.

Woensdagavond 20 februari, 20.00 uur. 'Het Gesprek': samen praten over actuele religieuze / filosofische onderwerpen. Kerkgebouw Apostolisch Genootschap, Heusdenhoutsestraat 15, Breda

In deze serie met inleidingen en gesprekken elke derde woensdag van de maand komt een breed scala van religieuze/filosofische onderwerpen aan bod. Geprobeerd wordt om in te spelen op de actualiteit; er is daarom geen agenda voor een heel seizoen. In plaats daarvan sturen we een week van tevoren aan de bekende deelnemers een e-mail, waarin het onderwerp aangekondigd wordt. Aanmelden bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst.

Woensdagavond 20 februari, 20.00-21.30 uur. Laatste van twee gespreksavonden over 'Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict'. Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict. Markuskerk, Hooghout 96, Breda

Hoe voer je met elkaar een goed gesprek over een ingewikkeld en gevoelig thema als het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnen? Professor Walter Brueggemann (Verenigde Staten 1933), predikant en hoogleraar Oude Testament, schreef een boeiend boekje dat ons kan helpen. In vier korte hoofdstukken bespreekt hij wat de bijbel schrijft over Israël als uitverkoren volk en heilig land. Van daaruit kijkt hij naar de huidige situatie in Israël en naar de ontwikkelingen in zijn eigen land. Het is niet ons doel om op deze bijeenkomsten standpunten te formuleren of oordelen te geven. We willen een open gesprek voeren over Brueggemanns uitleg van de bijbelteksten en de vragen die hij ons daarbij stelt. Deze gesprekken worden georganiseerd vanuit verschillende Bredase kerken en zullen geleid worden door ds. Ton van Prooijen en onder voorbehoud ds. Eward Postma.

Iedereen is van harte welkom, graag wel aanmelden via tonvanprooijen@gmail.com. We vragen deelnemers om het boekje van Brueggemann aan te schaffen (via de boekhandel of uitgever Boekencentrum, kosten: €10) en voor beide avonden een deel daaruit te lezen. Voor de eerste avond de hoofdstukken 2 en 3. De volledige titel van het boekje is: "Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict".

Week 9

Dinsdagmiddag 26 februari, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: pastor J. Hopman

Dinsdagavond 26 februari, 20.00-22.15 uur. Tweede bijeenkomst Leerhuis Ekklesia: Marcusevangelie. Inleider Egbert Rooze, bijbelwetenschapper. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Het 'evangelie' van Marcus biedt ons een nieuw genre van literatuur: de context van de schrijver en het leven van Jezus werden met elkaar verweven en als actuele boodschap aan de toenmalige lezers aangeboden. We denken dat dit tegen-evangelie ook nu nog actueel is: het legt een verbinding tussen de messiaanse beweging toen en de tegenbeweging tegen de grootmachten nu. Kosten: € 55,- voor de gehele module. Aanmelden: info@zinsverband.nl

Week 10

Dinsdagmiddag 5 maart, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: ds. Abr. Heringa

Dinsdagavond 5 maart, 20.00 uur. In het kader van het programma 'Een goed gesprek' derde bijeenkomst van de gesprekskring 'Ik denk, dus ik geloof?!'. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Geloven als verstandig mens. Meestal gaan geloven en denken goed samen, maar soms ontstaat er een spanning. Wat doe je dan? Offer je je verstand op en slik je je vragen in? Of wordt geloven lastiger, zie je niet goed wat het verschil is tussen geloven en goed nadenken? In de media lijkt het in ieder geval vaak zo dat geloven meer iets is voor mensen die niet nadenken. Maar misschien moeten we het juist omdraaien en roept God juist op om zelf te denken. Dat vraagt moed! In deze serie avonden willen we die spanning opzoeken. We willen voluit denken én geloven, maar kijken ook waar we vastlopen of op een grens stuiten. Denk en praat jij graag mee, dan ben je welkom! Tijdens vier avonden behandelen we verschillende thema's, kijken we wat anderen gezegd hebben over deze spanning en gaan we met elkaar in gesprek. De avonden worden ingeleid en begeleid door Niels den Toom (onderzoeker en theoloog). Aanmelden kan via Gerard van Wingerden: verdieping@hetkruispunt.org. Voor meer informatie, contact Niels den Toom (in.dentoom@gmail.com).

Donderdagavond 7 maart, 20.00 uur. Derde bijeenkomst cursus 'Christelijke meditatie' door ds. Saskia van Meggelen. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Veel mensen doen aan meditatie. In coachings- en therapietrajecten hoort meditatie er vaak ook standaard bij. Ook in het christendom heeft meditatie een lange geschiedenis en het is boeiend om uit die bronnen te putten. In deze cursus oefenen we met enkele vormen van christelijke meditatie. Als er bij de deelnemers behoefte aan is, kunnen we er ook nog op reflecteren. Rust, verstillings, concentratie, toegroeien naar God, je eigen spiritualiteit ontdekken, al deze dingen zijn onderdeel van christelijke meditatie.

Kosten: geen. Aanmelden: saskiavanmeggelen@gmail.com