

Week 15

Dinsdagmiddag 9 april, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: mw. B. Flach-Tuinhof

Zaterdagavond 13 april, 19.00-21.00 uur. 'Een weg ten leven'. Lezing Anselm Grün en Franck Ploum. Markuskkerk, Hooghout 96, Breda

Aan het begin van de veertigdagentijd 2019 verschijnt het boek 'Een weg ten leven' van Franck Ploum en Anselm Grün. Een meditatief boek over de lijdensweg van Jezus. In het boek wordt de weg van Jezus benaderd vanuit persoonlijk/psychologische invalshoek (Grün) en sociaal/maatschappelijke (Ploum). Dit is de aanleiding van een bezoek van Anselm Grün aan Breda. Zijn lezing gaat over de betekenis van de Goede Week. In het tweede deel van de avond is er een meditatieve presentatie van enkele teksten uit het boek door beide auteurs. Het geheel wordt begeleid op de vleugel door pianiste Jetje van Wijk. De lezing is in het Duits, de meditatie in het Duits en Nederlands. Boekentafel aanwezig. Na afloop gelegenheid tot signeren.

Entree: €10,-. Graag aanmelden: info@zinsverband.nl

Week 16

Dinsdagmiddag 16 april, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: mw. J. van Tongeren

Woensdagavond 17 april, 20.00 uur. Het Gesprek': samen praten over actuele religieuze / filosofische onderwerpen. Apostolisch Genootschap: 'Het Gesprek'. Kerk Apostolisch Genootschap, Heusdenhoutsestraat 15

In deze serie met inleidingen en gesprekken elke derde woensdag van de maand komt een breed scala van religieuze/filosofische onderwerpen aan bod. Geprobeerd wordt om in te spelen op de actualiteit; er is daarom geen agenda voor een heel seizoen. In plaats daarvan sturen we een week van tevoren aan de bekende deelnemers een e-mail, waarin het onderwerp aangekondigd wordt.

Aanmelden: bij Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com) voor de mailinglijst

Week 17

Dinsdagmiddag 23 april, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk, Kerkplein 2 Breda

Voorganger: dhr. Hulshof

Vrijdagmiddag 26 april, 13.30-17.30 uur. 5^e bijeenkomst Leergang Ekklesia: Bijbel, jaar 3, module 6, Matteüs. Inleider: Wim Weren. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Kosten: €300,- voor de gehele module (of €200,- voor de colleges over Marcus en Matteüs)

Aanmelden: info@zinsverband.nl

Week 18

Dinsdagmiddag 30 april, 12.30-13.00 uur. Oecumenisch middaggebed. Grote Kerk,

Voorganger: mw. G.P. Wilnis

Dinsdagavond 30 april, 20.00-22.00 uur. 'Het veelkleurig leven van ETTY HILLESUM'. Bezinnende avond met tekst, muziek en beeld. Pianiste Jetje van Wijk en Franck Ploum. Lutherse kerk, Veemarktstraat 11, Breda

Etty Hillesum was 29 jaar toen zij in Auschwitz werd omgebracht. Haar brieven en dagboeken getuigen van een onconventioneel en veelkleurig denken dat steeds traditionele beelden doorbreekt. De teksten beroeren met een wonderbaarlijke lichtheid en esprit. Een avond bestaat uit vrije- en biografische teksten en dagboekfragmenten, omlijst met muziek van Schubert en Scarlatti. Franck Ploum selecteerde en leest de teksten, Jetje van Wijk speelt piano. Tevens komt nog een gastmuzikant.

Kosten: vrije gave. Aanmelden: niet verplicht.