

Gespreksgroepen voor (jong-)volwassenen:

Donderdag (10:00-12:00 uur). 'Leerling van Jezus', gespreksgroep voor jongvolwassenen 'Leerling van Jezus'. Ontmoetingsruimte Parochie Breda Centrum, Sint Antonius kathedraal, Sint Janstraat 8, Breda

Elke maand komen we bij elkaar om te ontdekken hoe we een leven als leerling van Jezus kunnen leiden. We kijken naar de apostel Paulus en zijn brieven aan jonge christelijke gemeenschappen. Hij bemoedigt ze om in de voetstappen van Jezus te treden: "Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus." (1 Kor. 11, 1). Hoe hebben de eerste christenen vorm gegeven aan het christen-zijn? Met welke vragen leefden zij en tegen welke problemen en keuzes liepen ze aan? We lezen steeds met elkaar een stuk uit een brief van Paulus, waar vervolgens kort iets over wordt uitgelegd. Daarna bespreken we aan de hand van concrete vragen met elkaar wat de woorden van Paulus voor ons eigen geloofsleven betekenen.

Data: in het voorjaar van 2022 komen we op de volgende data bij elkaar: 20 jan., 17 febr., 17 mrt., 21 apr., 19 mei en 23 juni. Jullie zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten!

Aanmelden: door een mail aan Steven van Roode, info@parbc.nl.

Donderdagavond, 19:30 - 21:00 uur. Sp!rit2, een gespreksgroep voor twintigers en (begin-) dertigers. Om de drie weken in de Markuskerk, Hooghout 96, Breda (Online tijdens lockdown)

Wij komen elke drie weken bij elkaar. Aan de hand van een door de groep gekozen boek praten we over wat ons bezighoudt en welke rol geloof daarin speelt. De grootte van de groep varieert een beetje. Meestal zijn we met zo'n 6-8 deelnemers. We lezen momenteel het boek "De zaaier, de koning en de erfgenaam" van Bart van Nes, over de gelijkenissen van Jezus.

Data: 6 & 27 januari, 17 februari, 10 & 31 maart, 21 april, 12 mei en 2 & 23 juni.

Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Ton van Prooijen (06-29283935 | ds.vanprooijen@pknbreda.nl). Je bent van harte welkom!

Johannesgroep – zinvol leven voor dertigers! Om de zes weken. Thuis bij één van de deelnemers. (Online tijdens lockdown)

Wij zijn een open groep van dertigers uit de Protestantse Gemeente Breda. Meestal zijn we met ongeveer 7 deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Om de zes weken komen we bij elkaar en praten over geloofs- en zinsvragen. Hoe kan je geloof handen en voeten geven? Hoe geef je zingeving een plek in je gevulde leven?

Na aanmelding krijg je een Zoom-link. Om 20 uur entree via Teams of Zoom, 20.15 start gesprek. Rond 21.15 ronden we het gesprek af. Als Corona voorbij is treffen we elkaar graag weer thuis bij een van de deelnemers. Voor meer informatie en voor aanmelden kun je terecht bij ds. Saskia van Meggelen (06-22576592 | saskiavanmeggelen@gmail.com).

Zondag, 12:00-13:00 uur. Herstart Geloven Nu - Gespreksgroep over leven en eigentijds geloven. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Voor jongvolwassenen (19-25 jaar) en mensen die overwegen belijdenis te doen. Vanaf 2019 trekken een aantal jonge mensen samen op om na te denken over leven en geloven in deze tijd. We gaan een open zoektocht aan, waarin we zoeken naar verdieping en zowel vragen als inspiratie delen. Deze groep is open voor alle belangstellenden uit die leeftijdsgroep, binnen en buiten de kerk.

Vervolgdata: na de start op zondag 5 september eenmaal per 6 weken, data in overleg.

Aanmelden: bij ds. Evelyn Quaak, email: quaakkloet@gmail.com

Woensdag, 19:30 uur. Herstart Focus – ontmoeting 25-35 jaar. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

In het afgelopen seizoenen zijn een aantal twintigers en dertigers uit Prinsenbeek en regio Midden-Brabant samengekomen om elkaar te ontmoeten en te praten over hun levens- en geloofsvragen. Deelnemers brengen zelf gespreksonderwerpen in. Nieuwe jonge mensen die willen kennismaken zijn van harte welkom. Begeleiding door ds. Evelyn Quaak-Kloet.

Vervolgdata: na de start op woensdag 1 september eenmaal per 4 à 6 weken op zondag van 12.00-13.30 uur.

Aanmelden: bij ds. Evelyn Quaak, email: quaakkloet@gmail.com

Onderweg met God, een open gespreksgroep van vooral dertigers. Wekelijks. Evangelische gemeente Jefta Breda

We zijn een huisgroep van (jong) volwassenen. We kijken over kerkmuren heen en samen zijn we continue onderweg met God. Elk seizoen is er een thema dat als een soort rode draad door

de samenkomsten heen loopt. Dit seizoen is het thema: Gods stem verstaan. De invulling per avond wisselt. Meestal verzorgen we zelf de invulling, bijvoorbeeld met een thema of een gebedsavond. We komen wekelijks bij elkaar, op woensdagavond van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur. Vanwege Covid-19 digitaal via Teams, maar normaliter komen we bij fysiek bij elkaar op wisselende locaties.

Als je interesse hebt om mee te doen, kun je mailen of bellen naar Tanja Heeren (06-4024 1070 | tanjaheeren@live.nl) of Sören van Vugt (+32 474 32 02 59 | s_vvugt@hotmail.com).

Woensdag, 20:00 – 22:00 uur. Herstart 'de Internationals Breda', een open gespreksgroep van dertigers. Evangelische Gemeente Jefta Breda

Wij zijn een open huisgroep. We hebben verschillende achtergronden, niet alleen qua kerkelijke achtergrond maar ook cultureel. Er zitten verschillende nationaliteiten in de groep. Normaliter komen we wekelijks bij elkaar, bij iemand thuis en op wisselende locaties. Nu vanwege Covid-19 online en eenmaal per twee weken. We komen op woensdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur bij elkaar. We lezen samen een stuk uit de Bijbel, wat daarna uitgediept wordt, gevolgd door een gesprek erover. Nu de Corona beperkingen weer zijn opgeheven en we weer wekelijks bij elkaar komen, hebben we twee keer per maand een Bijbelstudie, 1 keer per maand een thema-avond en 1 keer per maand een leuke activiteit.

Als je interesse hebt om mee te doen, kun je mailen of bellen naar Johan Konings (06-4016 7248 | konings_johan@hotmail.com).

Andere bijeenkomsten in het kader van "Stilstaan bij Geloven" en Oecumenisch Coventry middaggebed:

Week 4:

Woensdag 26 januari, 20:00 uur. Filmavond 'Nomadland'. Het Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek

Uitgesteld vanwege de Corona maatregelen

'Nomadland' is een Amerikaanse dramafilm, waarin Fern, een vrouw van in de zestig, alles kwijtraakt door de kredietcrisis. Ze besluit te gaan reizen in een busje door Amerika. Als een moderne nomade reist ze door een veranderend land en heeft ze allerlei ontmoetingen. Een film met goede dialogen, mooie beelden, een sterke hoofdrolspeelster. De film kreeg drie Oscars, waaronder een voor de beste film.

Donderdag 27 januari, 18:30 uur. Alpha-cursus 'Ontdek wie Jezus is!' voor Groot Breda. Martinushuis, Haagse Markt 4, Breda

Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?'. Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18:30 uur starten met lekker eten. En er is een zaterdag gepland. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda!

Vervolgdata: donderdagen 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 en 31/3 en zaterdag 19 februari.
Informatie en aanmelden: kijk op: <https://alpha-cursus.nl> voor meer informatie; meer informatie en aanmelden bij: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl

Vrijdag 28 januari, 12:00 – 12:30 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk Breda

Grote Kerk gesloten. Er is geen middaggebed.

Vrijdag 28 januari, 14:00 uur. Lotgenotengroep 'Leven na verlies'. Begeleiding ds. J. van Kempen. Protestantse Gemeente Breda. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Als je je partner of een andere dierbare verliest door de dood is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je betreedt een 'land waar je de weg niet kent', aldus de titel van een boekje over rouwverwerking. Je krijgt te maken met gevoelens en emoties van verdriet en gemis, boosheid en jaloezie. Als vanzelf komen er zin- en levensvragen op: 'wat heeft mijn leven (nu nog) voor zin?', 'Hoe moet ik verder?' In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het steeds stiller.

Met een gespreksgroep 'Leven na verlies' is er ruimte voor lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van

veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning ('heb jij dat óók?') doet vaak al goed'. De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 5 maanden geleden is gebeurd. De groep bestaat uit maximaal tien personen.

Mogelijke thema's zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan?

Vervolgdata en tijd: Vrijdagmiddagen 11/2, 25/2, steeds van 14:00 – 15:30 uur.

Plaats: Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda.

Opgave en informatie: ds. Joan van Kempen (06-2962 1072; ds.vanKempen@PKNBreda.nl)

Zaterdag 29 januari 2022, 10:30 – 16:30 uur. Lieddag Ekklesia Breda: Instuderen van nieuwe liturgische liederen onder leiding van Arjan van Baest en Henri Heuvelmans. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda

De liedteksten zijn van Franck Ploum. Composities zijn gemaakt door Felicity Goodwin, Arjan van Baest, Henri Heuvelmans en Tom Löwenthal. Er zijn tien nieuwe composities beschikbaar, waaronder het liturgisch scenario 'Bron van leven' bestaande uit een opening, kyrië en lofzang, schriftlied, tafellied en een alternatief 'Onze Vader' (muziek: Henri Heuvelmans). Daarnaast diverse kleine en wat grotere liederen rond bijbelse en religieuze thema's. Waarschijnlijk kunnen niet alle liederen uitgebreid aan bod komen, maar met de koorpartij kan iedereen in eigen geledingen ermee aan de slag. De lieddag is bedoeld voor koren en individuele zangers. De aangeboden liederen zijn bruikbaar voor gangbare koren die werken in een liturgische setting waarin er wisselwerking is tussen gezongen en gesproken woord, koorzang en volkszang.

Alle deelnemers ontvangen een koorpartij van de liederen, met kopieerrecht voor eigen koor.

Partituren zijn op de dag zelf te koop bij de muziktafel, waar u ook andere liederen kunt vinden.

Deelname: €22,50 (incl. koorpartijen, koffie/thee; lunch zelf meebrengen). Korting bij gezamenlijk aanmelden: vanaf 9 koorleden €20,- pp en meer dan 12 koorleden €17,50 pp.

Aanmelden: info@eklesiabreda.nl

Week 5:

Dinsdag 1 februari, 19:00-19:45 uur. Start Leesgroep Samuel Wells. Online. Protestantse Gemeente Breda.

Het boek *De toekomst die groter is dan het verleden: een nieuwe weg voor de kerk* is een bundeling van lezingen van Samuel Wells. Daarin onderbouwt hij op een inspirerende en concrete manier de HeartEdge-gedachte. We starten een leesgroep die elke twee weken een hoofdstuk uit het boek bespreekt, via Zoom, op dinsdagavond van 19:00 tot 19:45 uur. Steeds volgens hetzelfde stramien: (1) wat raakt je, (2) waar loop je vast, en (3) waar zie je kansen voor onze gemeente? Aan het eind van de rit plannen we een live bijeenkomst waarin we alles wat bij (3) naar boven is gekomen zullen oogsten. Je bent van harte welkom om mee te doen, ook als je nog niet eerder betrokken bent geweest bij één van de HeartEdge-activiteiten. We starten op dinsdag 1 februari. Geef je van te voren even op bij Ton van Prooijen of Victor Witter. Het boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum en is in S'Amén (Gemeentebled van de Protestantse Gemeente Breda) van januari 2022 besproken.

Data: 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 april. Afsluitende live bijeenkomst nog in te plannen.

Aanmelden: ds. Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl) of Victor Witter (witter.nelson@hetnet.nl).

Woensdag 2 februari, 19:30 – 21:30 uur. Start Geloofscursus – Module VI. Sociale leer van de kerk. Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda. H. Michaëlkerk, Hooghout 67 Breda

Op 2 februari 2022 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: 'Sociale leer van de Kerk'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en -verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, voor gelovigen en geïnteresseerden en voor iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van vrijwilliger in werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond, willen wij deze cursus aanbevelen. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

De sociale leer is het best bewaarde geheim van de Kerk. U maakt kennis in deze cursus met deze onbekende schat van de rooms-katholieke Kerk. In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen. Besproken worden:

- de basisbegrippen van de sociale leer;

- hoe de sociale leer zich verhoudt tot de missionaire Kerk;
- uw eigen praktijk en de sociale leer;
- de sociale leer vertaald naar de plaats waar u staat.

De eerste avond bestaat uit een algemene inleiding op de Sociale Leer van de kerk, het katholiek sociaal denken. De volgende vier avonden zullen gewijd zijn aan de relaties tussen de Sociale Leer van de Kerk met resp. de missionaire Kerk, Caritas, armoede en onderwijs.

Plaats en tijd: H. Michaelkerk, Hooghout 67, Breda; alle avonden 19:30-21:30 uur.

Data en cursusleiders:

2 & 9 februari: *drs. Ben Hartmann* (directeur Sint Franciscuscentrum) en *drs. Egbert Bornhijm* (*diaken*, stafmedewerker vicariaten Bisdom Breda);

23 februari: *dr. Vincent de Haas* (*diaken*, bisschoppelijk gedelegeerde Caritas Bisdom Breda);

9 maart: *drs. Marja Wittenbol* (Stichting de Vonk voor maatschappelijke activering);

16 maart: *Stan van Ommen MA* (voormalig bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs Bisdom Breda, docent levensbeschouwing).

Inschrijven en kosten:

U kunt u inschrijven voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier op de [site](#) van het Sint Franciscuscentrum Breda. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Donderdag 3 februari, 18:30 uur. Alpha-cursus ‘Ontdek wie Jezus is!’ voor Groot Breda. Martinushuis, Haagse Markt 4, Breda

Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’ . Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18:30 uur starten met lekker eten. En er is een zaterdag gepland. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda!

Vervolgdata: donderdagen 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 en 31/3 en zaterdag 19 februari.

Informatie en aanmelden: kijk op: <https://alpha-cursus.nl> voor meer informatie; meer informatie en aanmelden bij: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl

Vrijdag 4 februari, 12:00 – 12:30 uur. Oecumenisch Coventry middaggebed. Grote kerk Breda

Voorganger: mw. P. Wilms.

Week 6:

Maandag 7 februari, 15:00 uur. ‘Gelijkenissen en parabels in de bijbel’. Inleider: dr. Koen Holtzapffel. Remonstrantse Gemeente Breda. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda

We vervolgen de gesprekskring van vorig jaar, die enkele malen is onderbroken door Corona. We bespreken bekende en onbekende gelijkenissen of parabels, meestal uit bijbelse maar ook uit andere bronnen. Hoe werden ze vroeger geïnterpreteerd en wat kunnen we ermee in ons eigen leven? Ze dagen de lezer uit een eigen standpunt in te nemen. Dat maakt parabels uitermate geschikt voor een gesprek. Ook verbindingen met kunst en cultuur zijn snel gemaakt. Elke middag bespreken we een bepaalde parabel / gelijkenis. Inleider op alle bijeenkomsten is dr. Koen Holtzapffel. Welke gelijkenissen vandaag besproken wordt, is nu nog niet bekend.

Vervolgdata en tijd: maandagen 7/3, 4/4 en 9/5, steeds om 15:00 uur.

Plaats: Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda.

Opgave en informatie: mw. Jennie van Dorp (jennievandorp@hetnet.nl).

Woensdag 9 februari, 19:30 – 21:30 uur. Tweede bijeenkomst Geloofscursus – Module VI. Sociale leer van de kerk. Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda. H. Michaëlkerk, Hooghout 67 Breda

Op 2 februari 2022 start de zesde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: 'Sociale leer van de Kerk'. Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers in de parochie, voor gelovigen en geïnteresseerden en voor iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van vrijwilliger in werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond, willen wij deze cursus aanbevelen. De cursus is laagdrempelig, voorkennis is niet vereist.

De sociale leer is het best bewaarde geheim van de Kerk. U maakt kennis in deze cursus met deze onbekende schat van de rooms-katholieke Kerk. In de sociale leer denkt de Kerk na over

maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen. Besproken worden:

- de basisbegrippen van de sociale leer;
- hoe de sociale leer zich verhoudt tot de missionaire Kerk;
- uw eigen praktijk en de sociale leer;
- de sociale leer vertaald naar de plaats waar u staat.

De eerste avond bestaat uit een algemene inleiding op de Sociale Leer van de kerk, het katholiek sociaal denken. De volgende vier avonden zullen gewijd zijn aan de relaties tussen de Sociale Leer van de Kerk met resp. de missionaire Kerk, Caritas, armoede en onderwijs.

Plaats en tijd: H. Michaelkerk, Hooghout 67, Breda; alle avonden 19:30-21:30 uur.

Data en cursusleiders:

2 & 9 februari: *drs. Ben Hartmann* (directeur Sint Franciscuscentrum) en *drs. Egbert Bornhijm* (*diaken*, stafmedewerker vicariaten Bisdom Breda);

23 februari: *dr. Vincent de Haas* (*diaken*, bisschoppelijk gedelegeerde Caritas Bisdom Breda);

9 maart: *drs. Marja Wittenbol* (Stichting de Vonk voor maatschappelijke activering);

16 maart: *Stan van Ommen MA* (voormalig bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs Bisdom Breda, docent levensbeschouwing).

Inschrijven en kosten:

U kunt u inschrijven voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier op de [site](#) van het Sint Franciscuscentrum Breda. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Donderdag 10 februari, 18:30 uur. Alpha-cursus 'Ontdek wie Jezus is!' voor Groot Breda. Martinushuis, Haagse Markt 4, Breda

Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?'. Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18:30 uur starten met lekker eten. En er is een zaterdag gepland. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda!

Vervolgdata: donderdagen 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 en 31/3 en zaterdag 19 februari.

Informatie en aanmelden: kijk op: <https://alpha-cursus.nl> voor meer informatie; meer informatie en aanmelden bij: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl

Vrijdag 11 februari, 12:00 – 12:30 uur. Oecumenisch Coventry middegebed. Grote kerk Breda

Voorganger: nog niet bekend.

Vrijdag 11 februari, 14:00 uur. Lotgenotengroep 'Leven na verlies'. Begeleiding ds. J. van Kempen. Protestantse Gemeente Breda. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Als je je partner of een andere dierbare verliest door de dood is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je betreedt een 'land waar je de weg niet kent', aldus de titel van een boekje over rouwverwerking. Je krijgt te maken met gevoelens en emoties van verdriet en gemis, boosheid en jaloezie. Als vanzelf komen er zin- en levensvragen op: 'wat heeft mijn leven (nu nog) voor zin?', 'Hoe moet ik verder?' In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het steeds stiller.

Met een gespreksgroep 'Leven na verlies' is er ruimte voor lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning ('heb jij dat óók?') doet vaak al goed'. De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een geliefde zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan 5 maanden geleden is gebeurd. De groep bestaat uit maximaal tien personen.

Mogelijke thema's zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan?

Vervolgdatum en tijd: Vrijdagmiddag 25/2, van 14:00 – 15:30 uur.

Plaats: Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda.

Opgave en informatie: ds. Joan van Kempen (06-2962 1072; ds.vanKempen@PKNBreda.nl)

Vrijdag 11 februari, 14:30 uur. Bisschop Liesen over Leerling-zijn van de Heer. Sint Antoniuskathedraal, Sint Jansstraat 8, Breda

Op vrijdag 11 februari 2022 organiseert het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, deze bijeenkomst met bisschop Liesen, als opmaat naar de conferentie over de Missionaire Parochie. Na de lezing bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling en is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting in de exedra van de kathedraal onder het genot van een drankje.

Waarom deze lezing?

Op 24 en 25 maart 2022 organiseert het Bisdom Breda in samenwerking met diverse landelijke partners een conferentie over de missionaire parochie waar father James Mallon de hoofdspreker is. James Mallon schreef het boek "Als God renoveert". In deze studie zet hij de principes van de missionaire parochie uiteen. Gelovigen in een missionaire parochie beseffen dat zij levenslang leerling van de Heer zijn en dat zij geroepen zijn anderen tot leerlingen van de Heer te maken. Niet voor het voortbestaan van de eigen gemeenschap maar omdat iedereen geroepen is kind van God te worden.

"Een onmiskenbaar kenmerk van de leerling van Jezus is vreugdevolle dankbaarheid en het verlangen om anderen in die vreugde te laten delen," schrijft bisschop Liesen in zijn visietekst "God zal erin voorzien". Leerlingen van Christus zijn saamhorig en kunnen samenwerken in die mate dat zij bij de ene Heer blijven als ranken aan de wijnstok (Joh. 15,1), aldus bisschop Liesen. Ieder van ons is op grond van zijn of haar doopsel medeverantwoordelijk voor de opbouw van de Kerk. Deze medeverantwoordelijkheid staat centraal in het synodaal proces dat zijn bekroning vindt in de bisschoppensynode van 2023 over de synodale Kerk. Samen luisteren we naar de stem van de Geest en onderzoeken wat Hij ons zegt over onze taken in Kerk en wereld. Bisschop Liesen verbindt in deze lezing het leerling-zijn van Christus met de belangrijkste thema's van dit synodaal proces: Gemeenschap, deelname en zending. Zo geeft hij ons een opmaat naar de conferentie "de Missionaire Parochie - Als God renoveert."

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die de Missionaire Parochie een warm hart toe draagt, van pastorale beroepskrachten en vrijwilligers in parochies tot gelovigen en geïnteresseerden.

Aanmelden: via het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum Breda. De lezing is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Week 7:

Dinsdag 15 februari, 19:00-19:45 uur. Leesgroep Samuel Wells. Online. Protestantse Gemeente Breda. Lucaskerk, Tweeschaar 125 Breda

Het boek *De toekomst die groter is dan het verleden: een nieuwe weg voor de kerk* is een bundeling van lezingen van Samuel Wells. Daarin onderbouwt hij op een inspirerende en concrete manier de HeartEdge-gedachte. We starten een leesgroep die elke twee weken een hoofdstuk uit het boek bespreekt, via Zoom, op dinsdagavond van 19:00 tot 19:45 uur. Steeds volgens hetzelfde stramien: (1) wat raakt je, (2) waar loop je vast, en (3) waar zie je kansen voor onze gemeente? Aan het eind van de rit plannen we een live bijeenkomst waarin we alles wat bij (3) naar boven is gekomen zullen oogsten. Je bent van harte welkom om mee te doen, ook als je nog niet eerder betrokken bent geweest bij één van de HeartEdge-activiteiten. We starten op dinsdag 1 februari. Geef je van te voren even op bij Ton van Prooijen of Victor Witter. Het boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum en is in S'Amén (Gemeentebld van de Protestantse Gemeente Breda) van januari 2022 besproken.

Data: 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 april. Afsluitende live bijeenkomst nog in te plannen.

Aanmelden: ds. Ton van Prooijen (ds.vanprooijen@pknbreda.nl) of Victor Witter (witter.nelson@hetnet.nl).

Dinsdag 15 februari, 16:00 uur. Leerhuis Zeven wegen van barmhartigheid, Vreemdelingen herbergen: film 'Adam' (incl. ds. Ton van Prooijen). Protestantse Gemeente Breda & Augustinus Parochie. Markuskkerk, Hooghout 96, Breda

De film 'Adam' speelt in Marokko. De jonge, zwangere Samia is op zoek naar een dak boven haar hoofd. Ze wordt opgevangen door Abia, weduwe en alleenstaande moeder. Een film over gastvrijheid, solidariteit en moederschap.

Woensdag 16 februari, 20:00 uur. Leerhuis Zeven wegen van barmhartigheid, gevangenen bezoeken (incl. ds. Marius vd Sar: 'God is een DJ'). Protestantse Gemeente Breda & Augustinus Parochie. Lucaskkerk, Tweeschaar 125, Breda

Marius van der Sar woont in Breda en werkt in Poortugaal, als geestelijk verzorger onder tbs-gestelden in Forensisch Psychiatrisch Centrum 'De Kijvelanden'. Dit jaar verscheen zijn boek 'God is een DJ' met verhalen en reflecties vanuit de tbs-kliniek. Hoe kunnen geloven en theologie van betekenis zijn in een wereld die wel getypeerd wordt als 'kerker van uitzichtloosheid'?

Donderdag 17 februari, 18:30 uur. Alpha-cursus 'Ontdek wie Jezus is!' voor Groot Breda. Martinushuis, Haagse Markt 4, Breda

Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: 'Is er meer?', 'Wie is Jezus?' en 'Wat is bidden en hoe doe je dat?'. Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18:30 uur starten met lekker eten. En er is een zaterdag gepland. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda!

Vervolgdata: donderdagen 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 en 31/3 en zaterdag 19 februari.

Informatie en aanmelden: kijk op: <https://alpha-cursus.nl> voor meer informatie; meer informatie en aanmelden bij: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl

Vrijdag 18 februari, 12:00 – 12:30 uur. Oecumenisch Coventry middegebed. Grote kerk Breda

Voorganger: ds. T. van Prooijen.

Vrijdag 18 februari, 13:30 uur. Leergang bijbel: de brieven van Paulus. Ekklesia. Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda (ook online)



Na de eerste Leergang Bijbel (start in 2016) startte in 2020 een nieuwe Leergang. In het eerste jaar daarvan stonden de grote verhaallijnen in de Tenach, de Joodse bijbel, centraal. In dit tweede jaar staan de brieven van Paulus centraal. In tien vrijdagmiddagen neemt bijbelwetenschapper en Judaicus Alex van Heusden ons mee op reis door de brieven. Behandeld worden, na een inleiding op Paulus: 1 Thessalonicenzen; 1 Korinthiërs; Filippenzen; Filemon; 2 Korinthiërs; Galaten; Romeinen en de Deuterocanonieke brieven van Paulus. Deelname is open voor iedereen.

Over de colleges

Sja'oeel-Paulus was als jongeman een Farizeeër, aanhanger dus van een Joodse beweging. Hij was zelfs een geradicaliseerde Farizeeër, een 'ijveraar', die ertoe overging aanhangers van de messiaanse Jezusbeweging actief te vervolgen. Totdat hij tot een ander inzicht kwam en 'gezondene' (Grieks: apostolos) werd van Jezus Messias. Welke zaak diende hij vanaf toen? Welke les wilde hij leren en aan wie? Dat er een toekomst is voor allen die nu gebukt gaan onder het slavenjuk van Rome, de Jood én de Griek. En dat die toekomst besloten ligt in de naam Jezus Messias. Hij meende dat de Schriften Israëls daarvan getuigden, van die mogelijke bevrijding, voor Jood en Griek. In deze richting wenste hij de Joodse Schrift te ontsluiten, voor Jood en Griek. Bevrijding wereldwijd voor alle mensen. De zeven brieven die hij schreef zijn de oudste, bewaard gebleven documenten van de vroege messiaanse beweging in naam van Jezus.

Afgelopen najaar werd gestart met een inleiding Paulus en werden de brieven 1 Thessalonicenzen, 1 Korinthiërs en Filippenzen behandeld. Dit voorjaar worden de brieven Filemon, 2 Korinthiërs, Galaten, Romeinen en Paulus' Deuterocanonieke brieven besproken.

Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Docent Alex van Heusden

Alex van Heusden is bijbelwetenschapper en Judaicus, verbonden aan Ekklesia Leerhuis Amsterdam. Hij vertaalde i.s.m. Huub Oosterhuis de vijf boeken van de Thora (als losse delen reeds gepubliceerd en in voorjaar 2022 als geheel bij Uitgeverij Skandalon) en het Evangelie volgens Lukas (Uitgeverij Skandalon).

Vervolgdata en tijd: vrijdagen 18/3, 22/4, 20/5 en 10/6, steeds van 13:30 – 17:30 uur.

Deelname: Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. De kosten bedragen € 350,- voor het gehele leerjaar, incl. Syllabus en koffie/thee. Betalen in termijnen mogelijk.

Aanmelden en informatie: Franck Ploum (coördinator) - info@ekkesiabreda.nl

Zaterdag 19 februari, 18:30 uur. Alpha-cursus ‘Ontdek wie Jezus is!’ voor Groot Breda. Martinushuis, Haagse Markt 4, Breda

Tijdens tien gezellige avonden in een ongedwongen en open sfeer ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen, zoals: ‘Is er meer?’ , ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’ .

Alpha is gratis en wordt gegeven op 10 donderdagavonden die om 18:30 uur starten met lekker eten. En er is een zaterdag gepland. Je bent van harte welkom in het Martinushuis, Haagsemarkt 4, Breda!

Vervolgdata: donderdagen 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 en 31/3.

Informatie en aanmelden: kijk op: <https://alpha-cursus.nl> voor meer informatie; meer informatie en aanmelden bij: Hanneke Oomen hannekeoomen@online.nl